

KØR SELV – FÆRØERNE - WEEKEND

Fredag

Danmark-Færøerne

Der er afgang fra Kastrup kl. 12.30 med Atlantic Airways til Vager på Færøerne (flyvetid 2 timer).

Udlejningsbilen hentes i lufthavnen og derefter går turen til Thorshavn, en smukt tur på en times tid.

I Thorshavn bor I på hotel Streym, der venter med værelser med bad og toilet (andre hoteller mod tillæg)

Gå en tur i den gamle bydel af Thorshavn - bydelen er helt unik og én af de ældst bevarede i Europa, idet hovedstaden – som er en af de mindste i verden – ikke, som næsten alle andre, har været hærgnet af storbrande.

Derefter er tid til at finde en restaurant, for at nyde en god middag (vi hjælper gerne med forslag).

Overnatning: Hotel Streym

Lørdag

Thorshavn

Efter morgenmaden kunne I starte bilen og tage på heldagsudflugt fra Thorshavn til bygden Funning, hvor de første vikinger bosatte sig, og Gjógv hvor der på grund af den voldsomme brænding har dannet en naturhavn.

På turen kan I se Slættaratindur (882m) Færøernes højeste fjeld og Eiði med de velkendte stenformationer af "Kæmpen & Kællingen".

På vejen tilbage bør I besøge Saksun, der ligger malerisk i bunden af det der engang var en smal fjord med høje bjerge på begge sider. Kirken i Saksun blev bygget i 1858.

Fjorden dannede i gamle dage en god og dyb naturhavn. Et kraftigt uvejr blokerede imidlertid fjordmundingen med sand således at der i dag ligger en sø for foden af bygden, hvor der før lå en fjord.

I kan også besøge Dúvugardur der en kongsbondegård fra før 1600-tallet.

Der drives stadig landbrug på gården. En del af gården bruges i dag som museum.

Overnatning: Hotel Streym

Søndag

Thorshavn

Efter morgenmaden har vi inkluderet en fantastisk heldagsudflugt til en af de mest uspolerede øer, hvor man stadig oplever den traditionelle færøske livsstil.

Der er mange seværdigheder på denne tur heriblandt søpapegøje kolonier og fugleklipper. Madpakke spises undervejs.

Turen starter kl. 8.00 og I er tilbage omkring kl. 17.00.

Overnatning: Hotel Streym

Mandag

Thorshavn-Vagar-Danmark

Efter morgenmaden går det mod Vagar, men hvorfor ikke opleve noget under på vejen.

Kør af fjeldvejen til Norðadalsskarð med vidunderlig udsigt over øen Koltur.

På Vágoy kan man køre gennem bygderne Sandavágur, Miðvágur, Sørvágur og Gásadalur med storslået udsigt over Tindhólmur og øen Mykines i baggrunden.

Ud på eftermiddagen er der afgang fra lufthavnen på Vagar til København (hør om forbindelser til/fra Billund og Ålborg).

Turen kan forlænges efter ønske.