

MYANMAR: DET KUNSTNERISKE MYANMAR

1. dag

Danmark-Myanmar

Der er i løbet af dagen afgang mod Myanmar med et stop eller 2 undervejs

2.dag

Yangon

I løbet af morgenen eller først på formiddagen er I fremme i Yangon, hvor jeres guide tager imod og sørger for transport til jeres hotel.

Sent på eftermiddagen bliver I hentet for at blive kørt til hotel Strand, der er stilfuldt hotel fra 1901, hvor der bydes på "High Tea".

Overnatning: Hotel Reno*+**

3. dag

Yangon

Første dags udflugt foregår lidt i kunstens ånd, idet vi stater med et besøg på Pansodan Gallery. Galleriet blev etableret i 2008 af Aung Soe Min og Nace Cunningham for at give en mulighed for Myansmars kunstnere til at præsentere deres værker både til lokale og turister.

Derefter besøges "River Gallery" - en verden af Myansmars mange fantastiske kunstskatte.

Der er inkluderet frokost i "house of Memories", der er indrettet i kollisionhus med 100 års historie gag sig og beliggende i en meget smuk have.

På vejen tilbage mod hotellet besøger I Augustine`s med en imponerende samling af antikke møbler (og meget andet).

Overnatning: Hotel Reno*+**

4.dag

Yangon

I dag er en del af dagen på egen hånd, men I bliver hentet kl. 16 hvor I starter med at besøge Baptistkirken, hvor store dele af kirken stammer fra 1830.

Derefter går nu forbi små gyder med madboder og der stoppes også op ved Padasan gaden hvor man køber brugte eller fotokopiere bøger - husk det er ikke

længe siden at landet blev åbnet mod omverdenen.

Der stoppes også for at se toldhuset samt domhuset, der har til huse i en flot kolonial bygning og det er også muligt i området at blive spået (i hånden) eller lade en healer se nærmere på jer.

Her kan I også lytte til en historiefortælles mystiske verden.

Sidst besøges den mere end 2.000 år gamle Sule Pagode samt Sri Kaki templer, der er byens mest farverige hinduistiske tempel.

Overnatning: Hotel Reno*+**

5. dag

Yangon-Bagan

Efter en lidt tidlig morgenmad går der til lufthavnen for at flyve til Bagan.

Byen var hovedstad fra 11-13. århundrede og i området finders mere end 4.000 murstenstempler.

I vil under besøgt se nærmere på denne fantastiske kulturarv, se håndværkerne på arbejde og besøge et grottetempel med en fantastisk udsigt over Bagan-sletten.

Derefter går det til hotellet hvor det efter indkvartering og lidt afslapning går på sejltur på Irrawaddy floden for at følge livet langs floden, og I besøger også en landsby for at se nærmere på hvad kvinderne får dagen til at gå med

Der er inkluderet en middag på en lokal restaurant.

Overnatning: Hotel SHWE YEE PWINT*+**

6.dag

Bagan

Efter morgenmadsen tager vi Nyang Oo markedet hvor de lokale køber ind til dagligdagen og derefter besøges det nyrenoverede Shwazigon pagoden, der oprindeligt blev bygget i det 11.århundrede af Kong Anawrahta.

Overnatning: Hotel SHWE YEE PWINT*+**

7. dag

Bagan-Mandalay

Efter morgenmadsen går den smukke vej til Mandalay, en tur der tager ca. 5 timer

Vi starter besøget i Mandalay syd for byen ved Kyakawgyl pagoden hvor vi beundrer den enorme boddha skåret ud af et stk marmor.

Det siges at har taget næster 2 uger for 10.000 mænd at flytte marmorblokken fra floden til dens nuværende beliggenhed.

Turen fortsætter til "verdens største bog", der består af 728 beskrevne marmorplader der er også et besøg ved Myansmars mest kendte buddha, der er fuld-stændig dækket med bladguld.

Overnatning: Hotel Yadanarpon*+**

8. dag

Mandalay-Saggaing-Ava-Amarapura

Efter morgenmadsen besøges de tidligere hovedstæder Amara-pura, Ava og Sagaing.

Området er kendt for at være et af de mest spirituelle områder i Myanmar og i området findes mere end 3.000 munke.

Der er et besøg ved nogle af de vigtigste pagoder og derefter besøges en keramikfabrik.

Der stoppes ved et lokalt marked for at købe stearinlys, kiks m.v. der doneres i en det nonnekloster vi derefter besøger.

Til gengæld for donationen tilbereder nonnerne en lækker frokost i deres lille køkken.

Efter frokost besøges Ava, som var hovedstad fra det 14-18. århundrede.

Vi krydser en lille flod med færge og fortsætter med hestevogn til Bagaya klosteret hvor der er masser af træskærearbejde at beundre.

Der er nu tiden til at besøge i "Den uddødelige by Amarapura hvor der bl.a. besøges et silkevæveri.

Overnatning: Hotel Yadanarpon*+**

9. dag

Mandalay-Heho-Inle Lake

Efter morgenmaden går det til lufthavnen, hvor I flyver til Heho, en flyvetur på ca.30 min.

Derefter går turen til kanten af Inle søen, en meget smuk tur på en times tid – Undervejs er der tid til at besøge små forretninger der sælger smukke paraplyer, træarbejder om håndlavet papir.

Overnatning:

Hotel Paramount resort*+**

10. dag

Inle søen

Inle søen er fladbundet og ca. 22 km lang og 10 km. bred.

I sejler en tur på søen hvor mange småbyer er står på pæle i søen.

I ser hvordan man fanger fisk i området og hvordan lokalbefolkningen overlever (produktion af f.eks. silke, cigarer og sølv) og bådbyggeri

Overnatning:

Hotel Paramount resort*+**

11. dag

Inle Lake området

Efter morgenmaden skal vi besøge det lokale marked, der i en 5 dages turnus skifter mellem landsbyerne.

Derefter besøger vi en PA-on landsby en times sejlads op af en biflod før turen går tilbage til vores hotel ved bredden.

Overnatning:

Hotel Paramount resort*+**

12. dag

Inle Lake-Yangon

Efter morgenmaden går det tilbage til Heho hvor I flyver retur til Yangon og senere på dagen retur mod Danmark,

13. dag

Hjemme

Efter et skift eller to er i retur i Danmark efter en fantastisk tur.