

SPANIEN – PILGRIMSRUTEN

1. dag

Danmark-Bilbao

Der flyves fra Danmark via f.eks. Madrid til Bilbao, hvor I henter bilen og finder hoteller.

Overnatning: Centralt beliggende hotel i Bilbao

2. dag

Bilbao

Bilbao er nordkystens største by og samtidig en af Spaniens vigtigste industribyer, hvilket tidligere gav byen ry for ikke at være andet end rygende skorstene og en forurenede flod, hvor man kunne finde alt svømme rundt – undtagen fisk!

Alt det er nu en saga blot. På trods af store områder med lidt triste boligblokke i udkanten af byen, skal man ikke lade sig afskrække – den gamle bykerne har meget at byde på.

Her finder I mange spor af tidligere tiders storhed og velmagtsdage i blandt andet det flotte Teatro Arriaga, i de nyrenoverede palæer, i den gotiske katedral og det smukke rådhus.

Den helt store attraktion i Bilbao er det verdensberømte Guggenheim-museum, som blev indviet i 1997.

Ud over sin store samling af moderne kunst er også selve bygningen – Metalblomsten, som den kaldes – et besøg værd og betegnes som et af det 20. århundredes mest fantastiske arkitektoniske vidundere.

Overnatning: Centralt beliggende hotel i Bilbao

3. dag

Bilbao - Logroño - Burgos (kørsel ca. 270 km)

Efter morgenmaden på hotellet hentes bilen og turen kunne starte med en lille afstikker til byen Guernica, der med Francos bombardement i 1937 blev et symbol på den spanske Borgerkrigs rædsler

Nordøst herfor kan I se de forhistoriske klippemalerier i Cueva de Santimamine.

Mod syd ligger Gasteiz Vitoria, der har en charmerende gamle

bykerne, lækre butikker og dejlige tapasbarer.

Fortsæt herfra via Haro – vinhovedstaden i Rioja til Logroño, der er præget af mindesmærker forbundet med pilgrimsrejsen.

Er I ved at være klar til frokost, så gør stop i den lille by, Laguardia, der ligger på en lille bivej inden Logrono.

Her har Hotel Posada de Mayor de Migueloa en fantastisk restaurant og egen vinkælder.

På vej mod Burgos bør I gøre stop i Santo Domingo de la Calzada – endnu en vigtig by på pilgrimsruten.

Overnatning: Centralt beliggende hotel i Burgos

4. dag

Burgos

Burgos' vartegn er den imponerende katedral, der blev påbegyndt i 1221, og hvis kunstfærdige og finurlige udskæringer kan beundres fra det meste af byen.

Andre attraktioner er Arcos de Santa Maria – en del af bymuren fra 1000-tallet og Monasterio de las Huelgas – et nonnekloster fra 1100-tallet, som kun kvinder fra de højeste samfundslag kunne få adgang til.

Overalt i Burgos hyldes byens berømte søn, Rodrigo Diaz de Vivar, også kendt som El Cid, der førte sin egen engagerede kamp mod maurerne.

Nyd byens smukke grønne områder og hyggelige gamle kvarterer.

Specielt charmerende er området med gågader mellem floden og den gamle bykerne.

Overnatning: Centralt beliggende hotel i Burgos

5. dag

Burgos - Leon (kørsel ca. 205 km)

Fortsæt mod vest gennem højslettens flade landskab og gør stop i byerne Carrion de los Condes og Shahagun, der begge har smukke og interessante

bygningsværker.

I når nu frem til Leon, der blev grundlagt af romerne.

Byen har været under både visigotisk og maurisk herredømme, hovedstad i Asturien og i et par hundrede år fra omkring år 1035 centrum i det kristne Spanien.

Her bør I om eftermiddagen aflægge besøg i Domkirken, hvor I kan nyde de 125 smukke mosaikvinduer, der skaber et fantastisk lys i kirken.

Også Basilica de San Isidoro, der er bygget ind i den gamle bymur og det smukt bemalede Pantheon, hvor Castilien y Leons tidligere konger og dronninger ligger begravet, er et besøg værd.

Helt nede ved Rio Bernesga ligger Hostal San Marcos, der blev bygget i 1500-tallet som herberg for pilgrimmene på vej til Santiago de Compostela.

Overnatning: Centralt beliggende hotel i Leon

6. dag

Leon - Santiago de Compostela (kørsel ca. 345 km)

Vi foreslår, at I tager fra Leon først på formiddagen – der er nogle kilometer, der skal tilbagelægges på dagens etape.

Efter ca. 50 km når I frem til Astorga, hvis hovedattraktioner er de gamle, romerske bymure, den kæmpe store domkirke og ikke mindst Gaudis bispepalads fra 1889. små snørklede veje til Santiago de Compostela.

Overnatning: centralt beliggende hotel i Santiago de Compostela

Fortsæt gennem det nu mere bjergrige landskab via den gamle mineby Ponferrada og enten ad hovedvejen til Lugo eller ad den mere autentiske pilgrimsrutes små snørklede veje til Santiago de Compostela.

Overnatning: centralt beliggende hotel i Santiago de Compostela

7. dag

Santiago de Compostela

Målet er nået – I er nu vel fremme i Santiago de Compostela, og det på en anderledes behagelig måde end den farefulde færd tidligere tiders

Den helt uovertrufne seværdighed er den imponerende katedral, der er rejst over disciplen Jakobs formodede grav – en kristen helligdom, der i middelalderen kun blev overgået af de

hellige steder i Rom og Jerusalem.

Byen har dog andre interessante bygninger som Convento de San Francisco, der siges at være grundlagt af Frans af Assisi, og det mere end 1.000 år gamle præsteseminarium, Monasterio de San Martino Pinario.

Desuden er den gamle bykerne, og ikke mindst det lokale

marked, utrolig charmerende.

Overnatning: centralt beliggende hotel i Santiago de Compostela

8. dag

Santiago de Compostela-Danmark

Turen er slut, og I finder selv til lufthavnen for at flyve retur til Danmark.

Vi kan anbefale nogle ekstra nætter så turen ikke bliver så sammenpresset eller nogle ekstra dage ved kysten og ende turen i Bilbao.

