

Island: Rundrejse på vandrehjem (6 dage)

1. dag

København-Island (kørsel: 120 km)

Der er afgang fra Kastrup om morgenen med SAS eller Icelandair og efter godt 3 timer lander I på Island omkring kl. 10 (tidsforskel: 2 timer) - der er også mulighed for afrejse fra Jylland.

Efter I har hentet bilen går turen til Borganes og turen tager ca. 1½ time.

Borganes har 1.800 indbyggere og der findes forretninger, restauranter og et badeanlæg med mulighed for at svømme ude og inde og her er også boblebad og vandruschebane.

Overnatning: Hostel Borganes

2. dag

Den gyldne cirkel (300 km)

Dagens tur kunne først gå til Gulfoss vandfaldet, som tit kaldes for en miniudgave af Iguazu (Brasilien/Argentina). Man ser flere vandfald efter hinanden, og her er mulighed for at se dem fra forskellige niveauer og selvom I kan se mange vandfald på Island er dette et af de flotteste.

Derefter køres der videre mod Geysir. Byer er opkaldt efter den første springkilde der er kendt fra før 1294 og springkilden havde en vandsøjle på 60 meter, men omkring 1992 ophørte aktiviteten og indtil år 2000 var springkilden helt død, og i dag springer den et par gange om dagen med en vandsøjle på omkring 10 meter.

Tæt ved Geysir finder vi Struukur, der springer med 8. minutters mellemrum. Vand i en dybde af 23 meter og en temperatur på omkring 120 °C kan ikke komme af med sin damp på grund af vægten af det ovenpå liggende vand.

Når vandet er presset op i ca. 16 meters højde er det på koge-punktet og starter den reaktion, som vi kan se på overfladen.

Den opstigende boble tillader mere vand nedefra at løbe til og når dermed også kogepunktet og udvikler således mere damp.

Hermed presses koldere vand med op mod overfladen og trykket stiger.

Når alt dette når overfladen er det både vand og damp, der presses ud og derved danner det store udbrud.

Efter denne udladning starter hele processen forfra - en værdig start på nogle fantastiske naturoplevelser på Island.

Forsæt til Thingvellir-området der historisk set var stedet hvor den første alting vedtog love fra 930-1262.

Ud over det historiske er Tingvallir også kendt for sit interessante geologiske landskab og Tingstedet er omgivet af stejle vægge af sten og vulkansk lava - området blev nationalpark i 1928.

Der er nok at se til en hel dag, og tilbage i Borganes er der mange muligheder for et godt måltid mad, eller måske købe ind i det lokale supermarked og bruge vandrehjemets køkken

Overnatning: Hostel Borganes

3. dag

Borganes-Reykjavik T/R (Kørsel, ca. 150 km)

I stedet for bo i Reykjavik hvor overnatningerne om sommeren koster det dobbelte, foreslår vi at I bliver boende i Borganes da der kun er 75 km. til hovedstaden. Nyd livet på hovedgaden, tag på hvalsafari, se kirken og nyd de mange cafeer, og så er der kun en times kørsel hjem til Borganes.

Overnatning: Hostel Borganes

4. dag

Borganes

Dagen kunne bruges på at opleve byen - besøg f.eks. The

Settlement Centre, der et lille men vældig informativt museum med en rigtig god audiovisuel gennemgang af de første bosættelse af Island.

Efter denne gennemgang kommer man ned i kælderens for at få en udmærket audiovisuel gennemgang af Egill Skallagrims Saga.

Man kan også køre på opdagelse i lokalområdet, f.eks. til Kleppjárnsreyki

Overnatning: Hostel Borganes

5 dag

Borganes-Reykholt (100 km)

I dag kan vi anbefale at I besøger Reykholt, hvor den smukke kirke der pga. den fantastiske arkitektur tit bruges til f.eks. koroptagelser, er seværdig.

I byen findes også et kulturcenter opbygget omkring historien om Snorri Sturlason der flyttede til Reykholt i 1206 og han var på sin tid den mægtigste mænd i Island.

Der findes en statue af Snurri udført af den norske kunstner Gustav Vikeland.

Kulturcenter er meget seværdigt og skulle man have lyst til lidt frokost ligger der et Fosshotel lige i nærheden.

I området finder i også det fantastiske lavavandfald Hraunfossar - vandet nærmest siver ud af undergrunden og spreder tynde stråler over området.

Overnatning: Hostel Borganes

6 dag

Borganes-lufthavnen i Keflavik

Denne lille gode tur til Island er ved at være slut og turen går til lufthavnen. Besøg evt. den Blå Lagune og oplev det dejlige sted inden bilen afleveres og flyet hjem til Danmark venter.