

FÆRØERNE – FOR FØRSTE GANG

Mandag

Danmark – Færøerne

Efter mindre 2 timers behagelig flyvning, ankommer I til Vagar.

Efter ankomst til fantastiske Færøerne, vil en bestilt "shuttle-taxi" vente på dig og bringe dig til **Hotel Djuvhuus*****, som vil være dit "hjem" de næste 7 nætter (**Morgenmad er inkl.**)

Efter indkvarteringen er det tid til at finde en restaurant og se lidt på aftenlivet i Thorshavn.

Tirsdag

På egen hånd

Vi kan foreslå en vandretur gennem Tórshavn's gamle bydel "á Reyni" og besøge verdens ældste parlament "Tinganes".

Der findes flere meget interessante museer at besøge og I kan måske spise frokost i Nordens Hus.

Nyd verdens mindste hovedstad med sine maritime caféer, restauranterne, designforretningerne og måske forretningscentret SMS.

I kan også vælge at tilkøbe en ekstra tur til f.eks. "**Streymoy & Eysturoy**" eller "**Vestmannabjergene**" (hør om priser)

Onsdag

Mykines

Dagens udflugt går til Mykines og I vil blive afhentet ved hotellet kl. 09.00.

Mykines er Færøernes vestligste ø

og berømt for sit meget rige fugleliv, fjeldene og den ubeskrivelige vandretur til holmen.

I vil komme meget tæt på søpapegøjen og se suler svæve majestætisk over havet omkring øen.

Måske får I øje på nogle af de mange sæler der holder til ved holmen nedenfor fyrtårnet.

I vil være tilbage på hotellet kl. 19.00. (**frokost inkl.**)

Torsdag

På egen hånd

I kan vælge at opleve byen eller måske sejle en tur til Nolsø, turen tager 25 minutter og her er der mange gode vandreture.

I kan også tage på en heldagstur til Suðuroy for at opleve den sydligste ø på Færøerne – en interessant sejltur med en dejlig færge.

Ved ankomsten til øen venter en guide og en bus på jer (8.00-20.00) – **Pris 1.995 kr. p.p**

Fredag

Nordøerne

I vil blive afhentet på hotellet kort før kl. 08.30 og vi byder på en heldagstur til Nordøerne.

Fjeldene oppe nordpå er karakteristiske ved at være høje og stejle.

Der stoppes med mulighed for at tage flotte billeder fra de forskellige udsigtsposter.

I vil bl.a. opleve udsigten af

Fugloy, Svínoy, Borðoy og Kunoy samt gøre stop ved den flotte kirke i Klaksvík, en uldfabrik og vikingeutgravningerne i Leirvík. I vil være tilbage i Tórshavn ca. kl. 19.00 (**frokost inkl.**)

Lørdag

På egen hånd

Der er sikker meget I ikke har nået, måske først en tur indkøbscentret eller kunstmuseet og derefter en tur på en cafe i havnen, eller måske foregår der noget interessant i "nordens hus".

Søndag

Sandoy

På en søndag hvor det meste er lukket tager vi afsted kl. 08.30 til øen Sandoy - nok den ø som har bevaret mest af det traditionelle Færøerne.

Efter Sandoy går turen til den gamle kulturelle højborg i Kirkjubøur, hvor du kan se verdens ældste tømmerhus Roykstovan fra år 1050 og som idag på 17. generation huser familien Patursson.

I får også mulighed for at se ruinerne af Skt. Magnus katedralen fra 1300-tallet og Olav's kirken fra 1200-tallet.

I er tilbage på hotellet kl. 18.00 og frokost er inkluderet i turen.

Mandag

Hjemrejse

Efter morgenmaden er det tid til at pakke sammen og derefter venter taxaen for at køre jeg til lufthavnen, hvor flyet venter på at flyve dig retur til Danmark.

